



*Laat me nu maar.
Ik ben gewoon aan het slapen.
Laat me nu maar rusten,
ik hou jullie wel in het oog.
Ik blijf bij jullie, dus doe wat je moet doen.
Laat de wereld maar verder draaien.
Wees niet ongerust, wees niet verdrietig,
laat me nu maar want
ik ben gewoon gaan slapen.*

Heden is van ons heengegaan

Paula Van Cauter

Geboren te Aalst op 17 februari 1932 en
overleden in het UZA Edegem op 11 maart 2022.

De uitvaartplechtigheid, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw (Basiliek)
te Edegem - Hovestraat, **op zaterdag 19 maart, om 11 uur.**

Samenkomst aan de kerk.

De bijzetting van de asurn geschiedt aansluitend in het
columbarium op de begraafplaats te Edegem.

Correspondentieadres : Familie Van Cauter
p/a Firma Louis De Cock nv
2660 Antwerpen, De Bruynlaan 177
www.firmadecock.be

Dit melden U :

Gaston en Irma De Man - Van Cauter,
haar schoonbroer en zus,

Dirk en Rita De Man - Van Camp,
Johan en Myriam De Man - Mast,
Wim en Ilse De Man - Maes,

Thomas, Wouter, Matthias en Jasmine, Ilias en Jennifer,
Kevin en Selien, Ellen en Arno,

de families Van Cauter en Haeck.

*Met dank aan de afdelingen Oncologie & Urologie van
het UZA Edegem voor de goede zorgen.*