



'n Beetje

*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

Wij hebben afscheid genomen van

De Heer

Aloïs Weets

Weduwnaar van Mevrouw

Marie Louise Van Eyen.

Geboren te Hoboken op 18 december 1927
en overleden te Wilrijk op 26 maart 2021.

Gelet op de richtlijnen opgelegd door de Nationale
Veiligheidsraad, heeft de afscheidsplichtigheid plaatsgehad
op woensdag 31 maart 2021, in intieme kring.

Correspondentieadres :

Familie Weets

p/a Firma Louis De Cock nv

2660 Hoboken, De Bruynlaan 177

www.begravenissen-decock.be/condoleren

Dit melden U :

Lydia Weets en partner,

Patrick en Lydia Weets - Verlinden,

zijn kinderen,

François(†) en Elizabeth(†) Weets - Caluwaers en familie,

François en Tinne Van De Parre - Weets en familie,

René(†) en Julia(†) Kennes - Weets en familie,

Albert(†) en Maria(†) Bals - Weets en familie,

Luc(†) en Mathilde Marnef - Weets en familie,

Lisette Van Eyen en metgezel Angèle Klinkaert,

zijn broer, zusters, schoonbroers, schoonzuster,

neven en nichten,

de families Weets en Van Eyen.

*Met oprechte dank aan Ann en het personeel van
WZC Groenveld voor de goede en toegewijde zorgen.*