



*Waarom al dat vechten?
Waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog zo graag verder,
maar je verloor dit gevecht.*

Wij nemen afscheid van

mevrouw

Anna Thys

weduwe van de heer Victor Van Havere

Geboren te Antwerpen op 29 december 1926 en
aldaar zachtjes ingeslapen op 6 maart 2021.

Gelet op de richtlijnen opgelegd door de
Nationale Veiligheidsraad, heeft de
afscheidsplechtigheid plaats in intieme kring
op vrijdag 12 maart 2021.

Correspondentieadres :

Familie Thys - Van Havere
p/a Firma Louis De Cock nv
2660 Hoboken, De Bruynlaan 177
www.begrafenissen-decock.be/condoleren

Dit melden U met droefheid:

Raymond en Angela Van Havere - Dobrovolskaya,
Christiane en Jacques Van Havere - Vingerhoets,
Jeanine en Marc Van Havere - Wouters,
haar kinderen,

Nicky en Ive Van Havere - Serneels,
Millie,
Iems,
Veronique en Jeroen Van Havere - De Loos,
Robin en Kevin Boon - Verbakel,

Julia Dobrovolskaya,
Glenn Wouters,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

de families Rooses, Fonreyn, Boon,
Vingerhoets, Geyskens en Delvaux.

*Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel
van WZC 't Zand te Antwerpen-Linkeroever,
voor de goede zorgen en steun.*