

*Als ik ooit doodga,  
begraaf me dan niet.*

*Verstik me niet onder een zware steen,  
maar laat me de kans om vrij te zijn en te gaan  
over de grenzen van de dood.*

*Mee met de wind, mee met de vogels,  
die ik bewonderde en liefhad tijdens mijn leven.*

*Als ik ooit doodga,*

*verstik me dan niet in tranen,*

*maar schep een herinnering aan mij.*

*Niet op mijn graf, maar in je eigen levenssfeer.*

*Daar waar je gelukkig bent.*

*Als ik ooit doodga,*

*gedenk de goede en gelukkige dagen en*

*vergeet en vergeef mijn fouten.*

*Want die hebben we toch allemaal.*

*En ik had U allen zo lief.*

*Mireille Hugaert*



Wij nemen afscheid van

Mevrouw

## Paula Herremans

Geboren te Antwerpen op 23 december 1938  
en aldaar overleden op 23 april 2020.

De crematie gevolgd door de asverspreiding  
op de begraafplaats te Hoboken,  
heeft omwille van de huidige omstandigheden,  
plaats in intieme kring op woensdag 29 april 2020.

Dit melden U :

Stefaan Van den Bleeken,

*haar zoon,*

Manuella Coussement,

Sharon,

Jorne,

Simone Andriessen,

Maria Lammers,

de neven en nichten,

de familie Herremans.

Correspondentieadres :

Familie Herremans

p/a Firma Louis De Cock nv

2660 Hoboken, De Bruynlaan 177

*[www.firmadecock.be](http://www.firmadecock.be)*