



*Op de dag dat we sterven
daalt de wind neer
en neemt
onze voetsporen mee.*

*De wind maakt stof
om de afdrukken te vullen
die wij
wandeland achterlieten.*

*Want anders
zou het de indruk wekken
dat wij
nog leven.*

*Daarom is de wind
hij die komt
om onze voetsporen
uit te blazen.*

(anoniem)

Correspondentieadres :

Familie Derille

p/a Firma Louis De Cock nv

2660 Hoboken, De Bruynlaan 177

Op 20 maart 2020 is te Antwerpen in
ZNA Campus Middelheim van ons heengegaan

Alphonse Derille

*Weerstander van de Witte Brigade Fidelio
Ridder in de orde van Leopold II en
Ridder in de Kroonorde.*

weduwnaar van Elisabeth Verbeeck

Geboren te Waasmunster op 20 juni 1928.

Wegens de bijzondere omstandigheden
zal er geen uitvaartdienst plaats hebben.



- L'union fait la force – Eendracht maakt macht -

Dit melden U met diepe droefheid

Noël Derille,
Viviane Derille en Jan Depover,
zijn zoon, dochter en schoonzoon,

Alex, Xavier en hun kinderen,
Ghislaine en Richard Duvigneaud-de Hollain,
zijn neven, nichten, achterneven en achternichten,

de families Verbeeck, Cnudde en Boeykens

*Met bijzondere dank aan Ingrid Lauwers van familiehulp
voor haar liefdevolle zorgen gedurende vele jaren.
Ook voor Dana de bovenbuur en vriendin aan huis,
alook speciale dank aan de dokters en het
verplegend personeel ZNA Middelheim.*