



*Alles wat mooi is,
is een vreugde die blijft.*
John Keats

Samen met U nemen wij afscheid van

Mevrouw

Maria Petronella Boonen

weduwe van De Heer Georges Van Laeken

Geboren te Lommel op 8 oktober 1913 en zachtjes ingeslapen
te Antwerpen, in wzc Het Gouden Anker, op 7 april 2017.

De afscheidsplechtigheid in het Auditorium van de Firma Louis De Cock nv, gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats "Steytelinck" te Wilrijk, heeft in intieme kring plaatsgehad.

Correspondentieadres : Familie Boonen

p/a Firma Louis De Cock nv

2660 Hoboken, De Bruynlaan 177

www.begrafenissen-decock.be/condoleren

Dit melden U met droefheid :

Frans en Tilly(†) Van Laeken - Vits, en Magdalena Breugelmans,
Freddy(†) Van Laeken,
Glenn Geyskens,
Jozef(†) en Anna Van Laeken - Rubbens,
Frank en Nicole Van Laeken - De Coster,
François en Marie-Louise(†) Moyson - Van Laeken,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

de neven en nichten,

de families Boonen en Van Laeken,

*Met bijzondere dank aan al het verplegend en verzorgend
personeel van wzc "Het Gouden Anker", voor de toegewijde
zorgen.*

