



*In de tuin fladdert een prachtige vlinder rond
ze strijkt neer, naast je, op de grond 't is net of zij wil zeggen,
ik laat je niet alleen, al moet ik je verlaten, al moet ik van je heen,
je draagt mij in je hart, ik zal er altijd zijn,
ik help je bij het dragen van jouw pijn.
Dan vliegt ze weg, de hemel tegemoet,
ga maar lieve vlinder, het is goed ...*

Paula Robiets

echtgenote van de heer Gaston Olemans
geboren te Tienen op 8 januari 1939

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Ze is in het ziekenhuis – te Bornem – op vrijdag 8 april 2016 zachtjes van ons heen gegaan.

De uitvaartplechtigheid met asurn, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op vrijdag 15 april 2016 om 11.30 uur in de Abdijkerk, Kloosterstraat, Bornem.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in kerk vanaf 11.00 uur.

De teraardebestelling van de asurn geschiedt aansluitend op de begraafplaats van Bornem.

Gelegenheid tot groeten in het Rouwcentrum De Cock & Baeté, Kloosterstraat 22 te Bornem, ingang via de gemeentelijke parking hoek Achterweide- en Kloosterstraat op donderdag 14 april 2016 van 18 uur tot 19 uur.

De gedachtenisviering vindt plaats in voornoemde kerk op zaterdag 4 juni 2016 om 18 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Gaston Olemans

haar echtgenoot,

Nico Olemans – Francis Van Caer

haar zoon en schoonzoon,

Jacqueline Robiets – Georges Massart

haar zus en schoonbroer,

de neven en nichten,

de familie Robiets – Olemans – Nicolaes – Massart.

Online condoleren:

www.begrafenissen-decock.be/condoleren

Correspondentieadres:

Familie Olemans - Robiets
p/a Rouwcentrum De Cock & Baeté
Kloosterstraat 22, 2880 Bornem

